

Klassiek zangeres Mart Blom (36) verloor door een medische fout haar stem.

"Ik was een leuke, krachtige zangeres. In komische rollen schitterde ik. Het kleine, kwetsbare repertoire vermeed ik liever. "Ontróer me nou eens, Mart," zei mijn zanglerares ooit.

In de zomer van 2003 bleek ik een knobbeltje op een stemband te hebben. De KNO-arts zei: "Ik snijd het wel weg." Het was een routineklus, zei hij. "Met zes weken sta je weer op de planken." Omdat ik nieuwsgierig ben en een voorliefde heb voor operatieprogramma's, vroeg ik of er tijdens de operatie een video mocht meelopen.

Een week na de operatie kwam er nog geen geluid uit mijn keel. Dat was normaal, zei de KNO-arts. Maar toen ik na twee weken nog steeds alleen kon fluis-teren, vroeg hij of hij de video van de operatie mocht bekijken. Het bleek dat hij een fout had gemaakt. Behalve het knobbeltje had hij ook een stuk gezonde stemband weggenomen, waardoor mijn stembanden niet goed meer konden trillen. De arts weigerde verantwoordelijkheid te nemen voor zijn fout. Ik was verbijsterd en in de war. Bij vlaggen was ik ook wel boos. De arts heb ik aangeklaagd. Uiteindelijk heeft hij zijn excuses aangeboden. Dat betekende veel voor me, maar mijn stem kreeg ik er niet door terug. Een beroemde logopedist en KNO-arts in Duitsland leerde me weer spreken. "Maar ik zie jou niet meer zingen," zei hij.

Ik ben opgevoed met het idee: niet zeuren, maar doorgaan. In eerste instantie schoot ik dan ook meteen in de doestand. "Dan word ik wel agent voor andere musici," dacht ik, en begon van alles te regelen. Pas maanden later kwam de klap. Ik had nergens meer zin in, voelde me eenzaam en buitengesloten. Toen ben ik naar een psychologe gegaan. Bij haar stond ik mezelf eindelijk toe te huilen. Intussen ben ik haptotherapeute en docente podiumpresentatie op het conservatorium. Ik leer nu andere mensen dat het juist goed is om je kwetsbaarheid te tonen. In die zin heeft wat ik heb meegemaakt mijn leven verrijkt. Maar ik vind het nog steeds zonde dat ik niet meer kan zingen. De diepgang die ik nu heb, had ik graag ook ingezet als zangeres. Want ik weet zeker dat ik nu wél had kunnen ontroeren.

'De diepgang die ik nu heb, had ik graag ingezet als zangeres'